

1 Tessalonikerbrevet 5

(5:1-11) – Som en tjuv om natten

¹ Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. ² Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. ³ När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. ⁴ Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. ⁵ Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. ⁶ Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. ⁷ Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. ⁸ Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. ⁹ Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. ¹⁰ Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. ¹¹ Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

1. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.

- a. "Herrens dag" är ett välbekant uttryck från Gamla Testamentet som kortfattat innebär att Gud griper in i historien för att genom olika handlingar döma synden i Israel och i världen (Joel 1:15, Mal 4:1-2). "Herrens dag" kan med andra ord syfta på olika dagar i historien.
 - i. Den "Herrens dag" som Paulus åsyftar vid detta tillfälle är den dag då Jesus kommer tillbaka.
- b. Paulus hade tidigare undervisat tessalonikerna om Jesu återkomst så därför var de väl medvetna om att ingen kan veta vilken dag Jesus kommer tillbaka och att man därför alltid måste vara beredd.
 - i. Jesus ville inte att vi skulle veta *när* Herrens dag är (Matt 24:36), men han ville att vi skulle vara *vaksamma* och beredda på att Herrens dag kommer när som helst (Matt 24:42).

2. När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

- a. Det verkar orimligt att man kan ropa "fred och trygghet" på dagen för Jesu återkomst eftersom Matt 24:15-35 beskriver den sista tiden som en tid av fruktansvärt lidande. Därför är det mycket möjligt att "Herrens dag" är längre än bara en dag och med andra ord beskriver hela den sista tiden som avslutas med att Jesus kommer tillbaka.

Christian Mólks Bibelkommentarer

- b.** Den sista tiden kommer att innehålla lidande som, likt en gravid kvinnas smärtor, återkommer allt oftare och allt smärtsammare tills det till slut föds något nytt.

3. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.

- a.** För den som tror på Jesus så kommer Jesus återkomst vara som en befrielse, men för de som inte tror på Jesus kommer hans återkomst vara som en tjuv om natten.
- b.** Även om vi inte vet exakt vilken dag Jesus kommer tillbaka så går det att ana att det snart är dags. Lärjungarna frågade Jesus om hur den sista tiden kommer att vara (Matt 24:3-14) och fick ett svar som man punktvis kan sammanfatta så här:
 - i.** Många kommer att hävda att de är Messias, men vi ska inte tro på dem. När Jesus kommer tillbaka så kommer det definitivt att märkas över hela jorden.
 - ii.** Det kommer att vara många krig här och där.
 - iii.** Det kommer att bli hungersnöd.
 - iv.** Det kommer att bli jordbävningar på den ena platsen efter den andra.
 - v.** Kristna kommer att avfalla från sin tro och börja hata varandra.
 - vi.** Många kristna kommer att hatas, plågas och dödas.
 - vii.** Många falska profeter kommer att framträda och tyvärr kommer många att lyssna på dessa.
 - viii.** Laglösheten kommer att tillta.

4. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

- a.** Att "andligt sova" hör ihop med att inte vara beredd på att Jesus snart kommer att komma tillbaka. Om man som kristen inte bryr sig om att Jesus kommer att komma tillbaka finns det risk att man inte bryr sig om att helgas i sitt andliga liv och då finns det risk att ens kristna liv för en tynande tillvaro och så småningom glöms bort.

5. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm.

Christian Mólks Bibelkommentarer

- a. Paulus använder en militär illustration eftersom en soldat alltid måste vara "vaken och nykter" eftersom soldaten annars riskerar att överrumplas av fienden och råka riktigt illa ut.
 - i. Ett "pansar" satt på bröstet och skyddade de viktigaste organen. Att tro på Gud och att visa *kärlek* till sin medmänniska är kanske det mest fundamentala och viktigaste i den kristna tron (Matt 22:37-40).
 - ii. Även huvudet är ett livsviktigt organ som en soldat måste skydda. För den kristne är det livsviktigt att lita på att Gud i framtiden kommer att gripa in och frälsa. Tappar man detta framtidshopp blir resten av det kristna livet meningslöst.
- b. Paulus jämför den kristne med en soldat som är i krig, men han använder bara defensiva skydd. En kristen är visserligen inblandad i en andlig strid men behöver inte offensivt springa iväg och jaga exempelvis demoner, men om man blir attackerad kan man stå fast i sin tro tack vare de skydd som finns (Ef 6:13).

6. *Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.*

- a. När Jesus kommer tillbaka kommer han att "döma levande och döda" (2 Tim 4:1).
 - i. Vredesdomen är till för de ogudaktiga som "skall dömas och bli fördömda" (2 Pet 3:7) och som kommer att få gå bort "till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar" (Matt 25:41).
 - ii. Tack vare att Jesus offrade sig själv genom att dö på korset så kommer han vid sin återkomst inte att döma de troende till fördömelse utan istället frälsa "dem som väntar på honom" (Heb 9:28).
 - 1. Enligt Korintierbrevet kommer dock även kristna att stå inför Kristi domstol och "få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont" (2 Kor 5:10).

(5:12–22) – Förmaningar

¹² Vi ber er, bröder, att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. ¹³ Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra. ¹⁴ Vi uppmanar er, bröder: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålmod med alla. ¹⁵ Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. ¹⁶ Var alltid glada, ¹⁷ be oavbrutet ¹⁸ och tacka Gud under

Christian Mólks Bibelkommentarer

alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.¹⁹ Släck inte Anden.²⁰ Förakta inte profetior,²¹ men pröva allt, behåll det goda,²² och håll er borta från allt slags ont.

1. Vi ber er, bröder, att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför.

a. Hebreerbrevets författare tillägger "lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap" (Heb 13:17).

i. En kristen ledare är alltså ansvarig inför Gud för hur han leder andra kristna.

ii. Jakob tillägger att "*inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom*" (Jak 3:1).

b. Enligt denna Bibelvers karakteriseras en kristen ledare av tre aspekter:

i. En ledare ska uppskattas för att han *arbetar*, inte för att han eventuellt har en fin titel.

ii. En ledare ska uppskattas för att han är en *ledare*, en person som visar vart man kan finna andlig mat och som är bra på att lösa tvister mellan andra kristna.

iii. En ledare ska uppskattas för att han *förmanar*, en svår uppgift som en kristen ledare inte får backa för.

c. Eftersom en kristen ledare är ledare för församlingens skull, inte för sin egen, så betyder det väldigt mycket för ledaren om församlingen visar "*kärlek för det arbete de utför*".

i. Paulus skriver förmodligen på detta sätt för att undvika att det kristna ledarskapet utvecklas till ett hyckleri där ledarna bara latar sig och tar emot fjäsk. Paulus vill att de kristna ska visa sina ledare kärlek, men bara för "*det arbete de utför*".

2. Håll frid med varandra.

a. Om alla kristna skulle lyda detta och hålla frid med varandra, så skulle de kristna ledarna kunna lägga sin tid på att undervisa Guds Ord istället för att lösa tvister.

Christian Mólks Bibelkommentarer

3. Vi uppmanar er, bröder: tillrättavisa de oordentliga, oppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålmod med alla.

- a.** Paulus uppmanar inte bara ledarna att göra detta, utan alla församlingsmedlemmar.
- b.** De *oordentliga* är de som går sin egen väg, de behöver tillrättavisas så att de inser att församlingen är en sammanhängande kropp, inte en samling lösa kroppsdelar (1 Kor 12:12-27).
- c.** De *missmodiga* är de som är oroliga och som inte vågar så mycket. De skall inte föraktas utan istället oppmuntras.
- d.** De *svaga* skall tas om hand oavsett om det beror på andlig svaghet eller fysisk svaghet. För den som är ny i tron eller gammal i kroppen är det lätt hänt att man är svag, och därför behöver församlingen ta extra hand om dessa.

4. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.

- a.** För alla som någon gång har funderat på vad som är Guds vilja så ger Paulus oss en fin liten lista på detta:
 - i.** En kristen ska *"hålla fred med alla människor"*, *"sträva efter det som är gott inför alla människor"* men får aldrig hämnas utan ska istället överlåta vredesdomen åt Gud. Beter den kristne sig på detta vis mot sin fiende så samlar man *"glödande kol på hans huvud"* (Rom 12:17-21).
 - ii.** Om en kristen har sin glädje i Gud, så kan den kristne alltid vara glad, även under miserabla omständigheter, eftersom Gud alltid är med den troende.
 - iii.** Att be är att kommunicera med Gud och detta kan man göra genom att be högt, be tyst, lyssna på Guds röst, tala i tungor, osv, osv. Den kristne bör vara i en oavbruten kommunikation med Gud.
 - iv.** En kristen ska inte tacka Gud *för* alla förhållanden, utan *under* alla förhållanden. Även om livet ibland kan vara ett enda stort elände så kan den kristne lita på att Gud kommer att få sista ordet och att han kommer att frälsa alla som väntar på honom.
- b.** *"I Kristus Jesus"* är ett av Paulus vanligaste uttryck. Paulus försöker med detta visa att den som tror på Jesus är *"i Kristus"* och får därmed del av Jesu död och

Christian Mólks Bibelkommentarer

uppståndelse. Den som är ”i Kristus” bär inte längre på någon synd och kommer att leva för evigt.

- i. Även om inte Jesus har kommit tillbaka och etablerat Guds rike fullt ut, så har Anden givits åt alla som är ”i Kristus” vilket leder till att Guds rike långsamt men säkert bryter ny mark på jorden (Ef 1:14).
- ii. En kontrast till att leva i Kristus är att leva i Adam: *”liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande”* (1 Kor 15:22).

(5:23–28) – Slutönskan

²³ *Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.* ²⁴ *Trofäst är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.* ²⁵ *Bröder, be även för oss.* ²⁶ *Hälsa alla bröderna med en helig kyss.* ²⁷ *Jag uppmanar er allvarligt i Herren att se till att brevet blir uppläst för alla bröderna.* ²⁸ *Vår Herre Jesu nåd vare med er.*

1. *Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.*

- a. Att ”helgas” innebär dels att *skilja* sig från världens och syndens begär och istället hålla sig till Gud, men det betyder också att man *utvecklas* och kommer närmare och närmare Gud. Ju längre bort från världens synd man är och ju närmare Gud man kommer, desto heligare blir ens liv.
 - i. Här visar Paulus oss att det är *Gud* som helgar oss, inte vi själva. Vi kan sträva efter att helgas och komma närmare Gud, men i slutändan så beror detta på Gud, inte oss själva.
- b. Å ena sidan kan man utifrån detta Bibelord hävda att människan är uppbyggd av tre distinkta komponenter *”ande, själ och kropp”*. Å andra sidan kan man hävda att människan inte alls är lika lätt att dela upp eftersom Jesus exempelvis delar in människan i fyra komponenter (Mark 12:30) medan Paulus i ett annat sammanhang delar in människan i två komponenter (1 Kor 7:34).
 - i. Om detta är en korrekt beskrivning av hur människan är uppbyggd så kan man förslagsvis skilja på dessa tre komponenter på detta sätt:

1. Anden i oss behöver en relation med Gud för att må bra.
2. Själen i oss behöver relationer med medmänniskor för att må bra.
3. Kroppen behöver motion, hälsa och mat för att må bra.

2. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

- a. Eftersom mycket av detta brev har handlat om helgelse och om att komma närmare Gud, så lyfter nu Paulus fram att detta inte först och främst är något som vi kan åstadkomma själva. Det är Gud som startar helgelsen i oss, det är Gud som leder helgelsen framåt och det är Gud som fullbordar helgelsen. Allt detta eftersom Gud är trofast.

3. Bröder, be även för oss.

- a. Trots att Paulus bad mer än de flesta, så vill han ändå att andra ska be för honom. Om den store Gudsmannen Paulus var i behov av förbön, så är vi nog alla det!

4. Hälsa alla bröderna med en helig kyss.

- a. På Nya Testamentets tid var det inte ovanligt att släktingar och nära vänner av samma kön hälsade varandra med en kyss på kinden (Mark 14:45). Genom att hälsa på varandra på detta sätt visar vi att vi kristna hör ihop som en familj och att vi är nära vänner.
- b. Eftersom detta inte är speciellt normalt i Sverige idag så finns det säkert motsvarande hälsningar som kristna kan ge varandra, exempelvis en kram eller ett handslag. Det som är viktigt att inte glömma bort är dock att Paulus skriver *helig kyss* och betonar således att det inte är tal om en romantisk kyss eller något liknande.

5. Jag uppmanar er allvarligt i Herren att se till att brevet blir uppläst för alla bröderna.

- a. Eftersom 1 Tessalonikerbrevet troligtvis var det första av Paulus brev så betonar han med en gång att syftet med hans brev är att de ska få spridning.
- b. De första kristna hade inte varsin Bibel som de kunde ta med sig till Gudstjänsterna utan var beroende av att de bibliska skrifterna lästes upp för dem när de samlades.
- c. Paulus brev är inte bara till för församlingens ledare eller för de som kan läsa utan ska läsas upp för alla.

Christian Mølks Bibelkommentarer

Copyright 2011-2013 Christian Molk - All Rights Reserved.

All Bibeltext kommer från [Svenska Folkbibeln](#) om inte annat anges.