

1 Samuelsboken 12

(Vers 1-5) – Samuel talar till folket

¹ Samuel sade till hela Israel: "Se, jag har lyssnat till er och till allt ni sagt till mig. Jag har gett er en kung. ² Nu är det han som skall vara er ledare. Jag är gammal och grå och ni har mina söner bland er. Hittills är det jag som varit er ledare, från min ungdom ända till i dag. ³ Se, här står jag. Vittna nu mot mig inför HERREN och inför hans smorde. Har jag tagit någons ox eller har jag tagit någons åsna? Har jag förtryckt någon eller använt våld mot någon? Har jag tagit mutor av någon för att jag skulle se mellan fingrarna med honom? I så fall skall jag ersätta det." ⁴ De svarade: "Du har inte förtryckt oss, du har inte använt våld mot oss och har inte tagit något från någon människa." ⁵ Då sade han till dem: "HERREN är vittne mot er, och hans smorde är vittne denna dag, att ni inte har funnit något hos mig." De svarade: "Ja, han är vittne."

1. ¹ Samuel sade till hela Israel: "Se, jag har lyssnat till er och till allt ni sagt till mig. Jag har gett er en kung. ² Nu är det han som skall vara er ledare.
 - a. I förra kapitlet vann den nyblivne kung Saul en viktig seger över ammoniterna, en seger som gjorde att Saul vann folkets förtroende. Detta innebär att folket från och med nu kommer att anse kung Saul vara Israels ledare, och inte profeten Samuel som tidigare. För att göra denna övergång så smidig som möjligt håller nu Samuel detta tal, varpå han ämnar backa från ledarrollen och istället lämna över den till Saul.
 - b. Även om Samuel backade från det officiella ledarskapet så fortsatte han ändå livet ut att vara någon form av ledare, eller "domare" som det ofta kallas i denna del av Israels historia (1 Sam 7:15).
 - i. En Gudsman som har blivit kallad av Gud slutar inte abrupt i sin kallelse även om någon annan formellt sett tar över ledarrollen. Om du har fått en gåva från Gud som du aktivt använder i exempelvis församlingsarbete så innebär inte det att Gud tar tillbaka sin gåva från dig bara för att någon annan får ditt jobb. Du kan och bör fortsätta vara till välsignelse genom den gåva Gud har gett dig så länge som du orkar.
 1. "Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra." (Rom 11:29).
 - ii. Precis som Johannes Döparen så backar Samuel från sin ledarposition när han ser att Gud reser upp en ny ledare. I detta behöver man som ledare vara ödmjuk och söka Guds vilja och plan för ens liv. Vi ska inte krampaktigt klamra oss fast vid en position av egoistiska skäl utan vara öppna för att Gud då och då vill leda oss in i någonting nytt.
 1. "Han måste bli större och jag mindre." (Joh 3:30).

2. *Se, jag har lyssnat till er och till allt ni sagt till mig.*

- a.** Att Israel fick en kung var egentligen emot både Samuels och Guds vilja, och det vill nu Samuel göra helt klart för folket. Gud gick med på detta önskemål och han valde ut Saul, men detta världsliga önskemål kom ursprungligen från Israel självt.
- b.** Samuelsboken är i stor utsträckning en handbok i ämnet ledarskap och Samuel är utan tvekan en av de främsta förebilderna i boken. Men hur kommer det sig då att Samuel ibland egentligen går emot både sin egen och Guds vilja när han låter folket få som de vill? Är inte det ett tecken på dåligt ledarskap? Jo, det är möjligt, åtminstone mänskligt sett. Men Samuel gör så här därför att hans främsta lojalitet är gentemot Gud, och om Gud säger något då lyder Samuel Guds vilja. Detta kan Samuel göra eftersom han lever i en nära relation med Gud.
 - i.** På samma sätt bör även kristna ledare idag eftersträva en nära relation med Gud. Det är inte alltid som det mänskligt sett bästa beslutet är det beslut som Gud vill att vi ska ta och därför gäller det att söka Guds vilja i viktiga frågor.

3. *Jag är gammal och grå och ni har mina söner bland er.*

- a.** När Samuel insåg att han började bli gammal så gjorde han sina söner till ”domare” och efterträdare till Samuel (1 Sam8). Sönerna var dock inte lika goda ledare som Samuel så folket ville inte ha dem som ledare och begärde istället en kung.
- b.** Det var stort av Samuel att lyssna till folkets önskan även när det gick i klinch med hans egna söner. Numera var Samuels söner mitt ibland det övriga folket, d.v.s. inte längre ledare.

4. *Hittills är det jag som varit er ledare, från min ungdom ända till i dag.*

- a.** Ända sedan sin ungdoms dagar har Samuel varit en Gudsman och en god ledare för Guds folk Israel. Tänk vilken lycka att vid en hög ålder få titta tillbaka på sitt liv och konstatera att man orkade springa hela loppet, att man höll ut och var trogen Gud hela livet!
 - i.** Jag har en känsla av att vårt samhälle av idag är väldigt flyktigt och det är ofta svårt att tänka sig att gå in i något som varar i flera år, ännu mindre en

Christian Mólks Bibelkommentarer

hel livstid! Den stora utmaningen för oss idag är att anamma Samuels livslånga perspektiv, att ha som inställning att man ska tjäna Gud hela livet och vara honom trogen ända in i döden. Detta är ingen lätt uppgift, men om man tar en dag i taget och fokuserar på Jesus så borde resten lösa sig allteftersom.

- b.** I Jakobs brev kan vi läsa att: *”Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom.”* (Jak 3:1).
- i. Det är inte alltid alldeles lätt att vara en kristen ledare, och det bör man vara väl medveten om. Den som söker ledarrollen utifrån maktbegär eller för att få uppmärksamhet kommer inte att klara livet ut som ledare. Som kristen ledare gäller både att undervisa på ett rätt sätt utifrån hela Bibeln, men också att själv *leva* utifrån Bibelns lära. Som ledare har man ständigt allas blickar på sig och det märks ofta rätt snabbt om man blivit ledare på grund av egoistiska skäl.
 - ii. Som församling är det viktigt att man väljer ledare enligt rätt kriterier. Man måste akta sig för att enbart gå på det yttre, dvs. talaregenskaper, sångkvaliteter, kön, ålder, examen, osv. Detta är inte alltid helt oviktigt, men det viktigaste är att gå efter den eventuella ledarens inre karaktär, tro, böneliv, moral, osv. Ingen är perfekt, men det är viktigt att gå igenom alla dessa aspekter när man väljer en ledare för något så viktigt som Guds egen församling.

5. ³ *Se, här står jag. Vittna nu mot mig inför HERREN och inför hans smorde. Har jag tagit någons oxe eller har jag tagit någons åsna? Har jag förtryckt någon eller använt våld mot någon? Har jag tagit mutor av någon för att jag skulle se mellan fingrarna med honom? I så fall skall jag ersätta det.”*

- a.** Kan du föreställa dig Sveriges statsminister ställa en liknande fråga till Sveriges folk?
- b.** Det är inte så att Samuel nu försöker skryta om hur duktig ledare han har varit, utan han vill göra det helt klart för alla att han inte lämnar över ett kaos till Saul. Israels ledarskap är tack vare Samuel i god ordning och om Saul bara fortsätter i Samuels fotspår så har han alla möjligheter att göra ett bra jobb.
- c.** Varje kristen ledare bör eftersträva att vid livets slut kunna, med hedern i behåll, bli offentligt granskad på detta sätt. Hur många som de facto skulle klara en sådan här granskning vet jag inte, men vi bör ändå alla eftersträva detta.

Christian Mólks Bibelkommentarer

6. hans smorde

- a. I det gammaltestamentliga Israel så smordes man till kung ungefär på samma sätt som man i Europa "kröns" till kung.
 - i. Att bli smord med olja är i detta fall en symbolisk yttre handling som demonstrerar vad den helige Ande gör i det inre. Saul blev smord med olja på *utsidan* (1 Sam 10:1), men blev också smord av den helige Ande på *insidan* (1 Sam 10:10).
 - ii. När Gud ger någon ett uppdrag ger han också den kraft som behövs för den uppgift man har fått. När Saul blir kung över Israel så får han också ta emot den helige Andes kraft för att kunna klara av den stora uppgiften.

7. ⁴ De svarade: "Du har inte förtryckt oss, du har inte använt våld mot oss och har inte tagit något från någon människa."

- a. Folket instämmer i Samuels ord, Samuel har inte behandlat dem fel på något sätt utan har varit en god ledare.
- b. Om Saul eller folket någon gång senare skulle få för sig att skylla något av Israels problem på Samuel, då kommer detta uttalande vittna emot dem.

(Vers 6-12) – Herrens rättfärdiga gärningar

⁶ Samuel sade till folket: "Det var HERREN som insatte Mose och Aron och förde era fäder upp ur Egyptens land. ⁷ Ställ nu upp er, så att jag kan gå till rätta med er inför HERREN angående alla de rättfärdiga gärningar som HERREN har gjort med er och era fäder. ⁸ När Jakob hade kommit till Egypten, ropade era fäder till HERREN, och HERREN sände Mose och Aron, som förde era fäder ut ur Egypten och lät dem bosätta sig här i landet.

⁹ Men de glömde HERREN, sin Gud. Då sålde han dem i Siseras hand, härföraren i Hasor, och i filisteernas hand och i den moabitiske kungens hand, och dessa stred mot dem. ¹⁰ Men de ropade till HERREN och sade: Vi har syndat, för vi har övergett HERREN och tjänat baalerna och astarterna. Men rädda oss nu från våra fienders hand, så skall vi tjäna dig. ¹¹ HERREN sände då Jerubbaal, Bedan, Jefta och Samuel och räddade er från era fiender runt omkring, och ni fick bo i trygghet. ¹² Men när ni såg Nahas, ammoniternas kung, komma emot er, sade ni till mig: Nej, en kung måste regera över oss. Och ändå är det HERREN, er Gud, som är er konung.

1. ⁷ Ställ nu upp er, så att jag kan gå till rätta med er inför HERREN angående alla de rättfärdiga gärningar som HERREN har gjort med er och era fäder.

Christian Mólks Bibelkommentarer

- a. Om man jämför Israels historia med Sveriges historia så är den svenska väldigt fokuserad på krig och kungar, medan Israels snarare handlar om hur Gud hjälper sitt folk. Visst, Gamla Testamentet innehåller också mycket krig, men fokus ligger inte på kungarnas genialitet utan på deras relation till Gud. När GT beskriver ett krig så är det oftast inte själva kriget som är i fokus utan de inblandade personernas relation till Gud.
 - i. På samma sätt bör även vi, när vi tittar tillbaka på vårt eget liv eller på församlingens historia, komma ihåg och uppmärksamma ”Herrens rättfärdiga gärningar”, snarare än vad vi själva har åstadkommit. Oftast är Herrens historia betydligt mer positiv än vår egen historia.
- b. Nu när Saul nyligen har vunnit en mäktig seger över ammoniterna så är det viktigt att folket förstår att det egentligen inte var en mänsklig bedrift utan att det var *Gud* som vann segern *åt* Saul, en insikt som Saul tidigare har gjort (1 Sam 11:13).
 - i. Jag tror att alla vi människor har en benägenhet att vilja hylla en människa för något som Gud har gjort. Det Samuel gör är därför väldigt bra, han stannar upp för en stund och låter folket tänka efter, och uppmanar dem genom detta att ge äran åt Gud och inte åt människor.
 - ii. Varje gång vi tillber och lovsjunger Gud så ger vi äran till Gud för den frälsning som han har skänkt oss i och med Jesu död på korset. Att lovsjunga Gud är ett bra sätt att flytta fokus från människa till Gud.

2. ⁸ *När Jakob hade kommit till Egypten, ropade era fäder till HERREN, och HERREN sände Mose och Aron, som förde era fäder ut ur Egypten och lät dem bosätta sig här i landet.*

- a. Samuel påminner Israels folk om den första av Herrens rättfärdiga gärningar, nämligen att Gud har fört dem ut ur Egyptens slaveri och in i det förlovade landet.
 - i. Det är viktigt även för oss idag att då och då påminna oss om att Gud har fört oss ut ur syndens slaveri och in i Guds rike. Personligen tycker jag att nattvarden är ett bra tillfälle att uppmärksamma detta.

3. ⁹ *Men de glömde HERREN, sin Gud. Då sålde han dem i Siseras hand, härföraren i Hasor, och i filisteernas hand och i den moabitiske kungens hand, och dessa stred mot dem.*

Christian Mólks Bibelkommentarer

- a. Det kan vara svårt att förstå, men den andra rättfärdiga gärningen är att Gud ”sålde” Israels folk till Sisera, filisteerna och moabiterna. Eftersom Israel glömde Herren, så tillät Gud detta elände i syfte att de skulle inse sin dumhet och vända tillbaka till Gud.
 - i. Det är ofta lättare att acceptera den första ”rättfärdiga gärningen”; att Gud räddade Israel från Egyptens slaveri, än vad det är att acceptera den andra; att Gud faktiskt kan tillåta elände om folket är upproriska.
 - 1. Folk i allmänhet tycker ofta om att höra en predikan om Guds kärlek, men har svårare att acceptera en predikan om Guds vrede. Men det är viktigt att förstå att vi människor faktiskt är syndiga varelser, och även om Gud har befriat oss från syndens slaveri i och med Jesu död på korset, så fortsätter vi ändock ibland att synda, och detta behöver vi omvända oss ifrån. Ibland är det därför bra att få höra om Guds vrede, så att vi förstår vad Gud faktiskt tycker om synden i våra liv. Nu är det ju lyckligtvis som så att Gud är en nådig och barmhärtig Gud, som gång på gång visar oss tålmod och kärlek, men det förtar inte att Gud vill att vi omvänder oss från all synd i våra liv.
 - ii. Även idag kan Gud leda oss in i svårigheter som har någon form av syfte, t.ex. att vi behöver omvända oss eller att Gud vill på något sätt göra oss starkare i vår tro. Att Gud ibland låter oss gå igenom svårigheter betyder inte att det är någon form av Guds ”bestraffning”, eftersom Jesus redan har dött för alla våra synder. Däremot kan Gud låta oss gå igenom svårigheter som i slutändan kommer att innebära att vi kommer närmare Gud. Personligen har jag gått igenom många sådana här svårigheter och jag har alltid skattat mig lycklig som är så älskad av Gud att han ”korrigerar” mig.

4. ¹⁰ Men de ropade till HERREN och sade: Vi har syndat, för vi har övergett HERREN och tjänat baalerna och astarterna. Men rädda oss nu från våra fienders hand, så skall vi tjäna dig. ¹¹ HERREN sände då Jerubbaal, Bedan, Jefta och Samuel och räddade er från era fiender runt omkring, och ni fick bo i trygghet.

- a. ”Baal” var en kananeisk fruktbarhetsgud och namnet kan översättas till ”herre”.
 - i. Baalsdyrkan var ett återkommande problem för Israels folk som frestades av de omkringliggande folkens avgudadyrkan.
- b. ”Astarte” var en fruktbarhetsgudinna hos fenicierna och de andra folken runtomkring Israel.

(Vers 13-25) – Lär av era misstag

¹³ Se, här är nu den kung som ni har valt, som ni bad om. Se, HERREN har satt en kung över er. ¹⁴ Om ni fruktar HERREN och tjänar honom och hör hans röst och inte är upproriska mot HERRENS befallning, då skall både ni och den kung som regerar över er följa HERREN, er Gud. ¹⁵ Men om ni inte hör HERRENS röst utan är upproriska mot HERRENS befallning, då skall HERRENS hand vara mot er liksom mot era fäder. ¹⁶ Ställ nu upp er och se det stora som HERREN skall göra inför era ögon. ¹⁷ Nu är ju tiden för veteskörden, men jag skall ropa till HERREN att han skall låta det åska och regna. Då skall ni förstå och se hur mycket ont ni gjorde i HERRENS ögon, när ni begärde att få en kung. ¹⁸ Samuel ropade till HERREN och HERREN lät det åska och regna den dagen. Då greps folket av stor fruktan för HERREN och för Samuel. ¹⁹ Och allt folket sade till Samuel: "Bed till HERREN, din Gud, för dina tjänare, så att vi inte dör, eftersom vi till alla våra andra synder lagt det onda att vi har begärt att få en kung." ²⁰ Samuel sade till folket: "Frukta inte. Ni har gjort allt detta onda, men vik bara inte av från HERREN, utan tjäna HERREN av hela ert hjärta. ²¹ Vik inte av för att följa tomma avgudar, som varken kan hjälpa eller befria, för de är bara tomhet. ²² För sitt stora namns skull skall HERREN inte förskjuta sitt folk, eftersom HERREN har beslutat att göra er till sitt folk. ²³ Det vare också fjärran från mig att jag skulle synda så mot HERREN att jag slutade be för er. Jag vill i stället lära er den goda och rätta vägen. ²⁴ Se bara till att ni fruktar HERREN och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Ty se, han har gjort stora ting med er. ²⁵ Men om ni gör det som är ont, skall både ni och er kung förgås."

1. ¹³ Se, här är nu den kung som ni har valt, som ni bad om. Se, HERREN har satt en kung över er.

a. Det är svårt att undgå Samuels irritation över folkets önskemål om en kung: "den kung som ni har valt, som ni bad om".

i. Israel ville ha en kung av *världsliga skäl*, och det var det som upprörde både Samuel och Gud. Israel ville bli som alla de andra folken runtomkring, istället för tacksamt inse att de är Guds utvalda folk och att han är deras kung.

1. Detta bör även vi idag ta lärdom av. Vi som tror på Jesus är Guds folk och vi har Jesus som Herre, Kung och Frälsare. När vi bekände Jesus som vår Herre så frälste han oss *från* den här världen och lät oss komma in i Guds rike.

2. Att tillhöra *Guds rike* innebär per automatik att man har lämnat *världens rike*. Att vara avundsjuk på allt det som hör till världen är med andra ord en tillbakagång till något sämre och något som man ju förhoppningsvis har lämnat och lagt bakom sig.

3. Jag tycker det är viktigt att man försöker se på allt i sitt liv utifrån perspektivet att man numera tillhör Guds rike och inte världens rike. Exempelvis hanterar man sina pengar, sina relationer och sin tid på ett annat sätt i Guds rike än i världens rike. Vi ska inte vara

avundsjuka på världens egoism, maktbegär och förlustelse, utan istället tålmodigt leva efter Guds rikes principer.

- ii. Saul hade alla de "världsliga attribut" som folket önskade. Han beskrivs som *"en ståtlig ung man. Ingen bland Israels barn var vackrare än han. Han var huvudet högre än allt folket."* (1 Sam 9:2).
 1. Israel ville ha en kung *"så som alla folk har"* (1 Sam 8:5), och nu fick de just precis det. Denna kung hade Israel själv begärt utefter världsliga begär och nu fick de vad de önskade. Så småningom skulle Gud istället ge dem en kung *"efter sitt hjärta"* (1 Sam 13:14), nämligen kung David.
 2. Av detta kan vi lära oss att vi ska akta oss för "världsliga begär" och att vilja vara som "alla andra". Vi kristna är inte som alla andra och vi bör fokusera på att försöka göra Guds vilja.
- iii. Förmodligen hoppades Samuel att Israel så småningom skulle inse sitt misstag och dra lärdom av detta.
 1. På samma sätt bör vi dra lärdom av alla misstag vi gör. Även om vi gör något mot Guds vilja så finns det alltid nåd och möjlighet till omvändelse.

2. ¹⁴ ***Om ni fruktar HERREN och tjänar honom och hör hans röst och inte är upproriska mot HERRENS befallning, då skall både ni och den kung som regerar över er följa HERREN, er Gud.***
¹⁵ ***Men om ni inte hör HERRENS röst utan är upproriska mot HERRENS befallning, då skall HERRENS hand vara mot er liksom mot era fäder.***

- a. Samuel ger folket ett val; antingen tjänar ni Herren eller så är ni upproriska. Israel hade tidigare varit upproriska när de ville ha en kung, men ändå erbjuder Gud dem nu en väg framåt.
 - i. Även om vi avviker från Guds plan så betyder inte det att allt är kört. Det finns alltid hopp om försoning och nystart. Istället för att gräva ner oss i vår tidigare synd så är det bra om vi försonas med Gud så att vi kan gå vidare. Gud kan förlåta även den värsta syndaren, det är aldrig för sent.
 - ii. Exempelvis så kan vi i vår ungdom känna världsliga begär efter en kärleksrelation med någon som inte är kristen, och detta är inte att rekommendera, men det är mycket möjligt att Gud faktiskt ger oss det vi ber om. När vi sen efter en tid inser att det kanske inte var så smart att bli

tillsammans med någon som inte delade den kristna tron och ber Gud om visdom, så är det mycket möjligt att han hjälper förhållandet på något sätt, istället för att uppmana till att göra slut.

1. *“²⁸Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.”* (Rom 8:28)

- b.** Det bästa hade så klart varit om Israel aldrig hade begärt en världslig kung, men nu har de en sådan kung och då vill Gud göra det bästa av situationen.
 - i. Även om du har tagit felaktiga beslut tidigare i ditt liv och syndat mot Gud, så betyder inte det att ditt liv är kört. Vänd dig till Gud och be om vägledning så kommer han visa dig vad du ska göra.

3. ¹⁶ Ställ nu upp er och se det stora som HERREN skall göra inför era ögon.

- a.** Gud kommer nu att bekräfta det Samuel har sagt genom ett under. Det här visar dock tyvärr hur långt bort från Gud som folket egentligen var. Hade de varit nära Gud hade de nöjt sig med profeten Samuels ord, men tyvärr är ett mirakel det ända som kommer att få dem att begripa stundens allvar.
 - i. Att enbart längta efter mirakler men vara ointresserad av Guds ord visar en omognad i den kristna utvecklingen. Mirakler är bra, men det är långt mycket viktigare att bygga sin tro på Guds ord än på under, tecken och upplevelser.
 1. Dessutom, en duktig manipulatör kan enkelt få det att se ut som om han utför mirakler och därmed lura en församling, men det är mycket svårare att manipulera Guds ord. De flesta har ju idag en egen Bibel som de kan läsa och därmed skapa sig en egen uppfattning om vad som är riktigt och inte.
 - ii. När vi närmar oss Gud och lär känna honom så kommer Ordet att bli allt viktigare för oss. Mirakler kommer alltid vara en underbar manifestation på Guds kärlek, men det är Ordet som är det centrala och det viktiga.

4. ¹⁷ Nu är ju tiden för veteskörden, men jag skall ropa till HERREN att han skall låta det åska och regna. Då skall ni förstå och se hur mycket ont ni gjorde i HERRENS ögon, när ni begärde att få en kung.”

Christian Mólks Bibelkommentarer

- a. Det regnade inte i Israel under tiden för veteskörden så denna åska var sannerligen oväntad! Att åskan kom när Samuel bad om den gjorde att folket insåg sin synd.
 - i. Regnet fungerade också som en varning för Israel. Regn under tiden för veteskörden skulle lätt kunna förstöra hela skörden och nu insåg folket att Gud har makt att förstöra hela deras skörd om de återigen skulle vända sig bort ifrån honom.
 - ii. Israel hade ideliga problem med att de stundom började tillbe väderguden Baal, men här visar Gud att det egentligen är Herren som har makten över regnet, inte Baal.
- b. Varför gjorde inte Gud detta tecken för Israel *innan* de fick Saul som kung? Då kanske de hade insett sitt misstag innan det var för sent?
 - i. För det första, ofta låter Gud oss gå vår egen väg, även om han vet att det är fel. Vi människor är inte Guds robotar som han styr in i minsta detalj.
 - ii. För det andra, våra misstag leder förhoppningsvis att vi på riktigt *förstår* hur dumt vi tidigare har agerat. Det är så klart inte fel att lyda Gud även när man inte riktigt förstår varför, men det är bättre att lyda Gud när man på riktigt förstår varför man ska göra det.
- c. Denna åska som överbevisade Guds folk om sin synd kan liknas vid den helige Ande och den inre överbevisning om synd som bara han kan ge oss.
 - i. Det bästa vore om vi läste i Guds ord om vad som var rätt och fel och sen också levde därefter, men oftast ser inte verkligheten ut så. Ofta krävs det att den helige Ande överbevisar oss med någon form av andlig upplevelse för att vi ska inse att vi har syndat (Joh 16:8).
 - ii. Personligen har jag erfarenhet av att en vän påpekade en synd i mitt liv vilket ledde till att jag blev riktigt arg och skällde ut honom och menade att han borde sköta sitt eget liv! Jag tänkte verkligen inte ändra mig bara för att någon så kallad from person påstod att jag gjorde fel! Men efter några veckor så överbevisade den helige Ande mig om att det jag gjorde faktiskt var fel och jag slutade genast! Tyvärr fungerar vi människor ofta så här, det räcker inte med att profeten Samuel eller någon from vän säger att vi gör fel, vi förstår det först när Gud överbevisar oss om det i vårt inre.

5. ¹⁸ **Samuel ropade till HERREN och HERREN lät det åska och regna den dagen. Då greps folket av stor fruktan för HERREN och för Samuel.**

Christian Mólks Bibelkommentarer

- a. Folket borde ha vetat att Gud har makt att låta det åska och regna, men ändå överraskades de och greps av fruktan inför denna makt. Det är ofta lättare att tro på Guds mirakler i *teorin*, men inte i *praktiken*.

6. ¹⁹ ***Och allt folket sade till Samuel: "Bed till HERREN, din Gud, för dina tjänare, så att vi inte dör, eftersom vi till alla våra andra synder lagt det onda att vi har begärt att få en kung."***

- a. Man kan inte göra så mycket åt det som redan har hänt, mer än att ångra sig och be om förlåtelse, men man kan alltid välja på vilket sätt man ska hantera framtiden.
- b. Israel inser här sitt behov av *bön*. Tyvärr tror jag det är väldigt mänskligt att vilja be först när man får stora problem som man själv inte kan lösa. Om vi lärde oss att be även när vi inte har problem, då kanske vi skulle slippa få så många problem.
 - i. När vi möter Gud så blir ofta den naturliga reaktionen att vi vill *be mer*. Vill man leva ett liv nära Gud så är bönen en viktig ingrediens.
- c. Till slut inser Israel sitt misstag och bekänner sin synd. Problemet är dock att de nu har Saul som kung och det är inte mycket de kan göra åt det. Hade de insett detta tidigare, när Samuel först varnade dem, då hade de sluppit de problem de skulle komma att få med Saul. Som tur är så kommer Gud ändå att vägleda dem ifall de väljer att följa Gud.
 - i. På samma sätt bör vi vara uppmärksamma när Guds ord predikas eller en from Gudsmän eller Gudskvinna påpekar något vi gör som är fel. Om vi lyssnar i god tid så kanske vi slipper många av de problem som kan uppstå. Men även om vi trotsar Gud och går vår egen väg så finns möjligheten att vända tillbaka till Gud och få hjälp att hantera situationen.
- d. Vi kan inte göra så mycket åt gårdagen, och om framtiden vet vi inte mycket, men det vi vet är att vi kan tjäna Gud idag!

7. ²¹ ***Vik inte av för att följa tomma avgudar, som varken kan hjälpa eller befria, för de är bara tomhet.***

- a. Ofta tar det ett helt liv av misstag och omvändelse innan vi inser att det bara är hos Gud som vi kan finna hjälp och befrielse. Mitt råd är att redan nu börja gå in på den vägen och fromt följa Gud och lyda hans bud om att älska Gud av hela ditt hjärta och din medmänniska som dig själv (Mark 12:29-30). Då kommer du att slippa gå igenom en massa onödiga problem.

- i. Det är alltid bra att lyssna på människor som har levt ett syndigt liv berätta om sin omvändelse till Jesus, men det kanske är ännu bättre att lyssna på de som har levt ett fromt liv och snarare hämta inspiration från dem. Tyvärr lyfter vi inte fram dessa människor lika ofta eftersom deras livsberättelse inte anses lika "spännande".

8. ²² För sitt stora namns skull skall HERREN inte förskjuta sitt folk, eftersom HERREN har beslutat att göra er till sitt folk.

- a. Trots att Israel har syndat mot Gud så älskar Gud sitt utvalda folk och han kommer inte att överge dem.
 - i. Detta är mycket viktigt att komma ihåg om vi någon gång går bort från Herren! Även om vi har förkastat Gud så har inte han förkastat oss! Gud älskar oss mer än vad vi kan förstå och han erbjuder oss alltid sin kärlek, oavsett hur grov vår synd mot honom har varit.
 - ii. Denna kärlek går endast att likna vid den kärlek som en förälder känner till sitt barn. Hur mycket dumhet ett barn än hittar på så kommer föräldern ändå alltid att älska sitt barn, det går liksom inte att göra något annat. Det är knappast en slump att Jesus kallar Gud för vår *Fader*.
- b. Att vi har blivit frälsta beror inte på oss själva. Vi har inte på något sätt förtjänat frälsning. Vi har blivit frälsta på grund av Herrens *beslut*, på grund av att han *frivilligt har valt* att ge oss sin frälsning.

9. ²³ Det vare också fjärran från mig att jag skulle synda så mot HERREN att jag slutade be för er. Jag vill i stället lära er den goda och rätta vägen.

- a. I och med att Saul nu går in som politisk ledare över Israel så backar Samuel från den rollen, men han backar inte från det andliga inflytande som han alltid har haft. Samuel kommer att fortsätta att be för Israel och lära dem den rätta vägen.
 - i. På samma sätt bör vi se på oss själva när vi exempelvis blir gamla och inte längre orkar engagera oss lika mycket i kyrkan, vi kan fortsätta att be för de yngre och vägleda dem genom att vara goda förebilder.
 - ii. Alla som är någon form av ledare i Guds församling borde ta lärdom av Samuel och göra det till sin vana att be för de man är satt att vara ledare över.

Christian Mólks Bibelkommentarer

- iii. Även om Samuel var irriterad och besviken på sitt folk så tänkte han ändå fortsätta be för dem.

10. ²⁴ Se bara till att ni fruktar HERREN och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Ty se, han har gjort stora ting med er.

- a. Samuel vill att folket ska tjäna Gud på grund av de ”stora ting” han har gjort med dem. Med andra ord; tjäna inte Gud därför att du vill att han ska göra stora ting för dig, utan tjäna Gud därför att han HAR gjort stora ting för dig. Gud har frälst dig och gett dig ett nytt liv och det är skäl nog att tjäna honom.

11. ²⁵ Men om ni gör det som är ont, skall både ni och er kung förgås.”

- a. Trots denna tydliga varning så vände sig Israel bort ifrån Gud med resultatet att Gud försköt de 10 nordliga stammarna och sände Juda stam i exil i Babylon, något som man kan läsa mer om i Kungaböckerna och profeterna.

Copyright 2013 Christian Mólk - All Rights Reserved.

All Bibeltext kommer från [Svenska Folkbibeln](#) om inte annat anges.