

Markus 8

(8:1–9) – Jesus bispisar fyra tusen

¹ Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och man hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sade till dem: ² "Det gör mig ont om dessa människor. I tre dagar har de redan varit hos mig, och nu har de inget att äta." ³ Om jag låter dem gå hem hungriga, kommer de att duka under på vägen. En del av dem kommer långväga ifrån." ⁴ Hans lärjungar svarade honom: "Var skall man få mat här i ödemarken, så att de blir mätta?" ⁵ Han frågade dem: "Hur många bröd har ni?" "Sju", svarade de. ⁶ Då befällde han folket att slå sig ner på marken. Och han tog de sju bröden, tackade Gud, bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket, och de gjorde så. ⁷ De hade också några små fiskar, och efter att ha tackat Gud sade han att också de skulle sättas fram. ⁸ Alla åt och blev mätta, och de plockade upp de stycken som blivit över, sju korgar. ⁹ Det var omkring fyra tusen där. Sedan sände han i väg dem.

1. Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och man hade inget att äta.
 - a. Det här är andra gången som Jesus utför ett "matunder". Det första finns beskrivet i bl.a. Markus 6:30–44.
 - i. Förra matundret skedde bland judar, men den här gången sker det på hedniskt område, vilket signalerar Jesus intentioner att sprida Guds rike även bland hedningarna.
2. I tre dagar har de redan varit hos mig, och nu har de inget att äta.
 - a. Många människor hade kommit långväga ifrån och uppoffrat väldigt mycket för att få lyssna på Jesus undervisning.
 - b. Jesus undervisar folket i andliga frågor men bryr sig också om deras fysiska välbefinnande. En människa klarar sig inte utan det ena eller det andra.
 - c. Om en människa kommer till Jesus för att få andlig mat, så kommer Jesus också ge världslig mat. Den som söker Guds rike kommer även få allt det andra också (Matt 6:33).
3. Hans lärjungar svarade honom: "Var skall man få mat här i ödemarken, så att de blir mätta?"

Christian Mólks Bibelkommentarer

- a. Jesus vet mycket väl hur han ska lösa matbristen, så Jesus uttalande blir ett test för att se om lärjungarna har lärt sig något av Jesus tidigare under.
 - i. På samma sätt bör vi idag låta våra tidigare erfarenheter av bönesvar stärka vår tro för vad Gud kan göra idag.
- b. Det är väldigt märkligt att lärjungarna inte kommer ihåg att Jesus tidigare har genomfört ett mirakel genom att förvandla två bröd och fem fiskar till mat åt 5000 män. Dock skriver Markus tidigare att *”de hade inte förstått detta med bröden. Deras hjärtan var hårda.”* (Mark 6:52).

4. **Och han tog de sju bröden, tackade Gud, bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket, och de gjorde så.**

- a. Även om lärjungarna inte hade så mycket så kunde Jesus förvandla deras små resurser så att det räckte till alla, och dessutom blev över.
 - i. På samma sätt kan vi idag ge av det lilla vi har till Gud och låta han förvandla det till något stort.

(8:10–13) – Fariseerna begär tecken

¹⁰ *Strax därefter steg han i båten med sina lärjungar och for till trakten av Dalmanuta.* ¹¹ *Fariseerna kom dit och började diskutera med honom. För att snärja honom bad de honom om ett tecken från himlen.* ¹² *Jesus suckade i sin ande och sade: ”Varför begär detta släkte ett tecken? Amen säger jag er: Detta släkte skall aldrig få något tecken.”* ¹³ *Och han lämnade dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön.*

1. **Fariseerna**

- a. Fariséerna var en rörelse bland det judiska folket som fokuserade sin energi på att studera Torah och hur man skulle leva därefter.

2. **För att snärja honom bad de honom om ett tecken från himlen.**

- a. Det behöver inte vara fel att granska och diskutera med Jesus för att se om det han säger stämmer, men fariséerna gör detta för att ”snärja” honom.
- b. Fariséerna begär ett tecken från himlen, vilket skulle vara ett bevis på att Jesus var auktoriserad av Gud.

Christian Mólks Bibelkommentarer

- i.* Jesus hade gjort många tecken tidigare; han hade botat sjuka och drivit ut demoner.
- ii.* Problemet var inte brist på tecken från Jesus, utan fariséernas brist på en vilja att tro på Jesus när de såg de tecken han gjorde.

3. Jesus suckade i sin ande och sade: "Varför begär detta släkte ett tecken? Amen säger jag er: Detta släkte skall aldrig få något tecken.

- a.* Hur många tecken Jesus än gjorde så begär fariséerna ändå ytterligare ett tecken för att de ska acceptera Jesus.
 - i.* Jesus suckar djupt för att han är trött och uppgiven över fariséernas otro.
- b.* Jesus gjorde aldrig tecken för att övertyga de som inte ville tro.
 - i.* Jesus gjorde tecken för att i kärlek hela de som var sjuka, inte för att visa upp sig själv och bevisa inför andra vem han är.
- c.* Om man redan i förväg har bestämt sig för att inte tro, så spelar det ingen roll hur många tecken man får se, man kommer ändå inte att tro. Därför ger heller inte Jesus fariséerna något tecken.

(8:14–21) – Den farliga surdegen

¹⁴ Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara ett bröd med sig i båten. ¹⁵ Då varnade Jesus dem och sade: "Akta er för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg!" ¹⁶ De började då tala med varandra om att de inte hade bröd med sig. ¹⁷ Jesus märkte det och frågade dem: "Varför säger ni att ni inte har bröd? Begriper och förstår ni ännu ingenting? Har ni ett hjärta som är så hårt?" ¹⁸ Har ni ögon och ser inte och öron och hör inte? Kommer ni inte ihåg ¹⁹ när jag bröt de fem bröden åt de fem tusen? Hur många korgar fulla med brödstycken fick ni då?" De svarade: "Tolv." ²⁰ "Och när jag bröt de sju bröden åt de fyra tusen, hur många korgar fyllde ni då med brödstycken?" De svarade: "Sju." ²¹ Han sade till dem: "Förstår ni fortfarande ingenting?"

1. Akta er för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg!

- a.* Surdeg var på Bibelns tid en symbol för synd.
 - i.* På samma sätt som lite surdeg i en deg syrar hela degen och får den att svälla upp, så förgiftar lite synd hela livet (1 Kor 5:6-8).
 - ii.* Det judiska folket firade påsken med att äta osyrat bröd eftersom de inte hann tillreda brödet när de i all hast måste lämna Egypten.

Christian Mólks Bibelkommentarer

1. Den kristne firar påsk därför att det var då Jesus dog på korset och tog bort synden.
2. Jesus uppmaning att akta sig för surdeg är alltså en uppmaning att akta sig för synden eftersom även lite synd kan förgifta väldigt mycket.

2. *De började då tala med varandra om att de inte hade bröd med sig.*

- a. Lärjungarna förstod inte vad Jesus pratade om.
 - i. Skillnaden mellan fariséerna och lärjungarna var att fariséerna (troligtvis) förstod vem Jesus var, men ville inte följa honom, medan lärjungarna, åtminstone till en början, inte förstod vem Jesus var, men ville ändå följa honom.
 - ii. Tro handlar inte alltid om att *förstå*, utan om att *följa*.

3. *Varför säger ni att ni inte har bröd?*

- a. Lärjungarna var för upptagna med att tänka på det världsliga brödet så att de inte förstod att Jesus pratade om det andliga brödet.
- b. Jesus har tidigare i detta kapitel visat att han kan ordna fram hur mycket bröd som helst, det är inget problem för honom.
- c. Som Jesu lärjunge behöver man inte oro sig för världsliga ting, det fixar Jesus åt oss (Matt 6:24–34).
 - i. Istället ska Jesus lärjungar fokusera på Guds rike, så ordnar Gud resten.

(8:22–26) – Jesus botar en blind

²² De kom till Betsaida. Där förde man en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen. ²³ Då tog han den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, lade händerna på honom och frågade: "Ser du något?" ²⁴ Han spärrade upp ögonen och sade: "Jag ser människorna gå omkring, och de ser ut som träd." ²⁵ Då lade Jesus än en gång händerna på hans ögon, och den blinde såg nu bra och var botad. Han såg allt tydligt och klart. ²⁶ Jesus sände hem honom med orden: "Gå inte ens in i byn!"

1. *Sedan spottade han på hans ögon, lade händerna på honom och frågade: "Ser du något?"*

Christian Mólks Bibelkommentarer

- a. Det här är andra gången som Markus beskriver hur Jesus botade sjuka genom att spotta (Mark 7:33).
- b. På Bibelns tid ansågs spott ha en läkande effekt.

2. *Då lade Jesus än en gång händerna på hans ögon, och den blinde såg nu bra och var botad.*

- a. Det här är enda tillfället då Jesus botar någon gradvis.
 - i. Detta betyder inte att Jesus inte kunde bota honom ögonblickligen, Jesus har många gånger tidigare visat att han har auktoritet att bota sjuka.
- b. Jesus botar den blindes syn gradvis för att illustrera för lärjungarna att deras andliga blindhet kommer att botas gradvis.
 - i. Jesus hade alldeles nyss sagt till lärjungarna: "Har ni ögon och ser inte?" (Mark 8:18).
 - ii. När lärjungarna började vandra med Jesus visste de nästan ingenting om Jesus, men gradvis och allteftersom så lärde de känna Jesus mer och mer.
 - iii. På samma sätt kan vi idag få vara med om att gradvis få våra andliga ögon öppnade av Jesus så att vi mer och mer förstår vem Jesus är.
- c. När jag bibelskola så brukade jag och en vän läsa ett kapitel ur Bibeln varje kväll. När vi hade kommit till detta stycke så frågade min vän mig om inte jag kunde be för honom, han hade nämligen ett medfött fel i foten. Jag bad för min vän och därefter provade han att stå på sin fot och märkte att det faktiskt hade blivit lite bättre. Då bad han mig be en gång till vilket jag gärna gjorde. Efter den andra bönen provade han ännu en gång att stå på sin fot och kunde konstatera att han nu hade blivit helt helad av Gud i sin fot!
 - i. När vi är med om mirakler så växer vår tro och vi får vara med om ännu mer mirakler.

(8:27–30) – Petrus bekännelse

²⁷ Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna kring Cesarea Filippi. På vägen frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att jag är?" ²⁸ De svarade: "Johannes Döparen, andra säger Elia och andra någon av profeterna." ²⁹ Då frågade han dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Petrus svarade honom: "Du är Messias." ³⁰ Men Jesus förbjöd dem att säga det till någon.

1. *Vem säger människorna att jag är?*

Christian Mólks Bibelkommentarer

a. Johannes Döparen

i. Johannes predikade omvändelse.

- 1.** Även Jesus predikade omvändelse, men han var mycket större än Johannes Döparen.

b. Elia

i. Elia gjorde många mirakler.

- 1.** Även Jesus gjorde många mirakler, men han var mycket större än Elia.

c. Profet

i. Profeterna förmedlade Guds ord.

- 1.** Även Jesus förmedlade Guds ord, men han var mycket större än bara en profet.

d. Om man bara tror att Jesus motsvarar en av dessa personligheter, då har man bara delvis förstått vem Jesus är.

2. "Och ni, vem säger ni att jag är?"

a. Det räcker inte med att veta vad andra tycker om Jesus, man behöver själv inse och bekänna vem Jesus är.

i. Man är exempelvis inte automatiskt kristen för att ens föräldrar är kristna.

ii. Det räcker inte med att bara bekänna det som ens pastor har undervisat, man behöver själv inse detta och bekänna det.

3. Petrus svarade honom: "Du är Messias." Men Jesus förbjöd dem att säga det till någon.

a. Messias är hebreiska och betyder "den smorde"

Christian Mólks Bibelkommentarer

- i.* På Gamla Testamentets tid var det vanligt att Guds representanter blev smorda med olja för att symbolisera att de var utvalda av Gud och helgade för ett specifikt uppdrag.
 - 1. David blev smord till kung (1 Sam 16:1-13).
 - 2. Aron blev smord till präst (3 Mose 8:12).
 - 3. Elisa blev smord till profet (1 Kung 19:16).
- ii.* I egenskap av att vara Messias är Jesus alla dessa tre:
 - 1. Jesus är kung (Matt 27:11).
 - 2. Jesus är präst (Heb 6:20).
 - 3. Jesus är profet (Joh 12:49).
- iii.* Sakarja profeterade om en "telning" som skulle vara kung och präst samtidigt och som skulle bygga upp Herrens tempel (Sak 6:12-13).
- b.* Det judiska folket väntade på att Messias skulle komma och med våld köra ut romarna och etablera Israel som en mäktig nation igen.
 - i.* Jesus är Messias, men han har inte kommit för att gensvara på dessa förväntningar, därför förbjuder han sina lärjungar att säga att han är Messias eftersom det då finns risk att det judiska folket börjar ta saken i egna händer och med våld försöker göra Jesus till kung (Joh 6:15).
- c.* Jesus är Messias som har etablerat Guds rike, men inte som en världslig nation, utan som en andlig nation.

(8:31-33) – Jesus talar om sitt lidande

³¹ Därefter började Jesus undervisa dem om att Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och översteprästerna och de skriftlärdade och att han måste dödas och uppstå efter tre dagar. ³² Rakt på sak talade han om detta. Då tog Petrus honom till sig och började ivrigt säga emot honom. ³³ Men Jesus vände sig om, såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: "Gå bort ifrån mig, Satan! Det du tänker är inte Guds tankar utan människotankar."

- 1. Därefter började Jesus undervisa dem om att Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och översteprästerna och de skriftlärdade och att han måste dödas och uppstå efter tre dagar.***

Christian Mólks Bibelkommentarer

- a. Även lärjungarna hade en felaktig förförståelse och trodde att Messias skulle vara en mäktig konung som befriar Israel på ett världsligt sätt.
 - i. Därför börjar Jesus nu undervisa dem om hur det egentligen ligger till.

2. *Då tog Petrus honom till sig och började ivrigt säga emot honom.*

- a. Petrus trodde och bekände att Jesus är Messias, men han hade en felaktig förförståelse av hur Messias skulle vara och kan därför inte acceptera den Messias som Jesus beskriver.
 - i. Jesus har precis berättat för lärjungarna att han kommer att lida, men Petrus tror inte på Jesus.
 - ii. Jesaja har profeterat att Messias kommer att lida och dö för folkets skull (Jes 53), men Petrus ignorerar Guds ord.

3. *Men Jesus vände sig om, såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: "Gå bort ifrån mig, Satan! Det du tänker är inte Guds tankar utan människotankar."*

- a. Om vår mänskliga bild av Gud inte passar är det vi som behöver ändra vår uppfattning, inte tvärtom.
- b. Vi behöver tro på vad Jesus säger och lära oss Guds ord även om det inte stämmer med vår egen världsbild.

(8:34–38) – I Jesu efterföljd

³⁴ Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till dem: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig." ³⁵ Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det. ³⁶ Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? ³⁷ Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? ³⁸ Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna."

1. *Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.*

- a. Att förneka sig själv innebär att man inte längre är huvudperson i sitt eget liv och inte längre fokuserar på att tillfredsställa sig själv.
 - i. För en lärjunge får ingenting vara viktigare än Jesus

Christian Mólks Bibelkommentarer

- ii.** En lärjunge måste vara beredd att lämna allt för att följa Jesus.
- b.** Korset var en grym romersk avrättningsmetod.
 - i.** Att ta sitt kors och följa Jesus innebär att man har gett sitt liv till Jesus och att det inte längre finns någon återvändo.

Copyright 2011-2013 Christian Mólk - All Rights Reserved.

All Bibeltext kommer från [Svenska Folkbibeln](#) om inte annat anges.