

## Markus 14

### (14:1-2) – Onda anslag mot Jesus

<sup>1</sup> *Det var nu två dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom.* <sup>2</sup> *De sade: "Inte under högtiden, för att det inte skall uppstå oro bland folket."*

**1. Det var nu två dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid.**

- a. Påsk betyder "gå förbi", "skona" och var en årlig högtid som firades i Jerusalem (5 Mose 16:5-6) för att minnas Israels utåg ur Egypten (2 Mose 12:1-20).

**2. Inte under högtiden, för att det inte skall uppstå oro bland folket.**

- a. Jesus visste sedan länge att han skulle dö under påskveckan i Jerusalem (Mark 10:32-34). De religiösa ledarna bestämde sig dock för att *inte* döda Jesus under påsken men gjorde det till slut ändå. Detta visar oss att Jesus hade situationen under kontroll och att ingenting kunde hindra honom från att uppfylla profetiorna och genomföra sitt uppdrag.

### (14:3-9) – En kvinna smörjer Jesus

<sup>3</sup> *När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus, kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud.* <sup>4</sup> *Några blev upprörda och sade: "Varför detta slöseri med oljan!"* <sup>5</sup> *Den hade man kunnat sälja för mer än tre hundra denarer och ge åt de fattiga."* Och de grälade på henne. <sup>6</sup> *Men Jesus sade: "Låt henne vara! Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig."* <sup>7</sup> *De fattiga har ni alltid hos er, och när ni vill kan ni göra gott mot dem, men mig har ni inte alltid.* <sup>8</sup> *Hon har fullgjort sin uppgift. I förväg har hon smort min kropp till begravningen.* <sup>9</sup> *Amen säger jag er: Överallt i världen där evangeliet predikas, skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne."*

**1. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus, kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja.**

- a. Simon den spetälske kan ha varit den spetälske som Jesus helade i Mark 1:40–41.
- b. Enligt Johannes så hette denna anonyma kvinna Maria och var syster till Marta och Lazarus (Joh 12:1-8).

**2. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud.**

<sup>1</sup> Copyright 2011-2013 Christian Mólk - All Rights Reserved.  
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.  
Markus 14, version 1.3 – Ladda hem fler Bibelkommentarer: [www.christianmolk.se](http://www.christianmolk.se)

## Christian Mólks Bibelkommentarer

- a. Alabasterflaskorna hade en lång och smal hals som bröts när oljan skulle användas.
- b. Det var en judisk sed att smörja sina gästers huvud vid festligheter (Ps23:5, Luk7:46).

### 3. Några blev upprörda och sade: "Varför detta slöseri med oljan! Den hade man kunnat sälja för mer än tre hundra denarer och ge åt de fattiga."

- a. En denar var ett romerskt silvermynt som motsvarade en dagslön för en arbetare. Maria förbrukade med andra ord nästan en hel årslön på Jesus.
- b. Maria visade sin tillgivenhet till Jesus och detta skapar avundsjuka och irritation bland övriga lärjungar. Av detta bör vi idag lära oss att inte se ner på människor som öppet visar sin kärlek till Jesus, även om de gör det på ett sätt som vi tycker är opassande.

### 4. Men Jesus sade: "Låt henne vara! Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig."

- a. I Guds rike råder inte samma förutsättningar som i världen. I Guds rike är *varför* man gör något viktigare än *hur mycket* det kostar.
  - i. Jesus kritiserar lärjungarna för att de såg på denna situation med världsliga ögon och berömmar istället Maria för att hon visade en enorm tillgivenhet och kärlek.
- b. Maria svarar inte själv på påhoppet utan låter istället Jesus försvara henne.

### 5. I förväg har hon smort min kropp till begravningen.

- a. Att Jesus snart skulle dö var ingen nyhet för lärjungarna, Jesus hade berättat det för dem flera gånger (Mark 8:31–33, Mark 9:30–32, Mark 10:32–34).
  - i. Skillnaden mellan lärjungarna och Maria var att lärjungarna inte trodde på Jesus när han sa att han skulle dö (Mark 8:31–33) medan Maria lyssnade på Jesus, trodde på honom och nu handlade i enlighet med sin tro och därför smorde honom inför hans död.

## (14:10-11) – Judas förråder Jesus

<sup>10</sup> Men Judas Iskariot, en av de tolv, gick till översteprästerna för att utlämna Jesus åt dem. <sup>11</sup> När de hörde det blev de glada och lovade honom en summa pengar. Sedan sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda honom.

### 1. Men Judas Iskariot, en av de tolv, gick till översteprästerna för att utlämna Jesus åt dem.

- a. Enligt Johannes 12:4-7 så var Judas en av de som grälade mest på Maria, så det är mycket möjligt att detta pengagräl med Jesus blev den utlösande faktorn för hans förräderi.
- b. Det religiösa ledarskapet har sedan länge velat döda Jesus (Mark 3:6), men först nu får de en reell möjlighet i och med att en av Jesus absolut närmaste förråder honom.
- c. Denna händelse finns förutspått i Sak 11:12-13.

## (14:12-21) – Den sista påskalammsmåltiden

<sup>12</sup> På första dagen av det osyrade brödets högtid, när man slaktade påskalammet, frågade hans lärjungar honom: "Vart vill du att vi skall gå och ställa i ordning, så att du kan äta påskalammet?" <sup>13</sup> Då sände han två av sina lärjungar och sade till dem: "Gå in i staden. Där kommer en man som bär en kruka vatten att möta er. Följ honom. <sup>14</sup> Och där han går in skall ni säga till husets ägare: Mästaren frågar: Var är rummet där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? <sup>15</sup> Då skall han visa er ett stort rum i övre våningen. Det är iordningställt och färdigt. Red till åt oss där." <sup>16</sup> Lärjungarna gick och kom in i staden, och de fann att det var som Jesus hade sagt dem. Och de redde till påskalammet. <sup>17</sup> När det blev kväll, kom Jesus med de tolv. <sup>18</sup> Medan de låg till bords och åt, sade Jesus: "Amen säger jag er: En av er kommer att utlämna mig – och han äter med mig." <sup>19</sup> Då blev de bedrövade och frågade honom, den ene efter den andre: "Inte är det väl jag?" <sup>20</sup> Jesus svarade dem: "Det är en av er tolv, den som nu tillsammans med mig doppar i skålen. <sup>21</sup> Ty Människosonen går bort, så som det står skrivet om honom. Men ve den människa som förråder Människosonen! Det hade varit bättre för den människan om hon aldrig hade blivit född."

### 1. På första dagen av det osyrade brödets högtid, när man slaktade påskalammet, frågade hans lärjungar honom: "Vart vill du att vi skall gå och ställa i ordning, så att du kan äta påskalammet?"

- a. Påskfirandet inleddes med en påskalammsmåltid den 14 i månaden Nisan och fortsatte sen med en veckas firande av "det osyrade brödets högtid".
  - i. Påskmåltiden innehöll många symboliska rätter:
    1. Bittra örter symboliserar slaveriets bitterhet.
    2. Saltvatten symboliserar folkets tårar.

**3.** Lammet symboliserar att Gud gick förbi och skonade de hem som hade lammets blod struket på sina dörrposter.

**b.** Troligtvis var detta torsdag kväll och inledde Jesus Passionsvecka.

**i.** Det råder viss oklarhet om de exakta dagarna i Passionsveckan vilket skulle kunna bero på att det på Jesu tid fanns olika kalendrar och olika tidssystem. Romarnas nya dag startade exempelvis vid midnatt medan judarnas nya dag startade på kvällen.

### **2. Gå in i staden. Där kommer en man som bär en kruka vatten att möta er. Följ honom.**

**a.** Bara kvinnor bar vatten i krukor, män bar dem vanligtvis i skinnsäckar, så detta var troligtvis ett hemligt tecken som Jesus på förväg hade kommit överens om med denne man så att lärjungarna skulle kunna känna igen honom utan att behöva fråga sig fram.

**i.** Det religiösa ledarskapet hade gett order om att den som visste var Jesus befann sig måste avslöja det så att de kunde gripa honom (Joh 11:57).

**ii.** Jesus visste att Judas skulle förråda honom så han ville inte avslöja sin position förrän han har fått möjlighet att äta den här måltiden med lärjungarna.

### **3. Amen säger jag er: En av er kommer att utlämna mig – och han äter med mig.**

**a.** När ett domsord förmedlas så finns alltid en chans till omvändelse innan orden blir till verklighet (Jon 3:10). Tyvärr valde dock Judas att fullfölja sina intentioner att förråda Jesus.

**b.** Genom att äta tillsammans med Judas så visar Jesus att han anser Judas vara en vän och genom att varna Judas så ger Jesus honom en möjlighet till omvändelse.

### **4. Ty Människosonen går bort, så som det står skrivet om honom. Men ve den människa som förråder Människosonen! Det hade varit bättre för den människan om hon aldrig hade blivit född.**

**a.** Att Jesus skulle dö finns nerskrivet i Skrifterna på flera ställen (Ps 22, Jes 53).

- b. Att en vän skulle förråda Jesus finns nerskrivet i Ps 41:10.

### **(14:22-26) – Den första nattvarden**

***<sup>22</sup> Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: "Tag, detta är min kropp."<sup>23</sup> Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den.<sup>24</sup> Och han sade till dem: "Detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många.<sup>25</sup> Amen säger jag er: Jag skall inte dricka av det som vinstocken ger, förrän den dag då jag dricker det nytt i Guds rike."<sup>26</sup> När de sedan hade sjungit lovsången, gick de ut till Oljeberget.***

#### **1. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: "Tag, detta är min kropp."**

- a. Att tacka Gud, bryta brödet och sen dela ut åt var och en var ett vanligt sätt att inleda en måltid på (Matt 14:9). Påskmåltiden hade dessutom ett antal ord som reciterades för att minnas Israels uttåg ur Egypten.
- b. Att brödet "bryts" och ges åt "alla" symboliserar att Jesus dog för hela mänskligheten.
- c. Att Jesus erbjuder denna måltid till sina lärjungar visar att Jesus inte tvingar detta på någon, det måste tas emot frivilligt.
- d. Jesus kallar sig själv för "livets bröd" (Joh 6:48).

#### **2. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Och han sade till dem: "Detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många."**

- a. I Gamla Testamentet offrade man en gång om året en get för att ta bort folkets synder och bringa försoning för Israel (3 Mose 16).
  - i. Jesus är hela mänsklighetens offerlamm som försonade mänskligheten med Gud och tar bort all synd en gång för alla (Joh 1:29, Heb 9:14, 1 Pet 1:18–21).
- b. I och med denna måltid byter Jesus fokus från Israels uttåg till sin egen död. På samma sätt som Gud räddade Israel från Egyptens slaveri genom lammets blod så räddar Gud hela mänskligheten från syndens slaveri genom Jesus död på korset.
- c. Jeremia profeterade om att Gud skulle instifta ett nytt förbund: "Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: "Lär känna HERREN!" Ty alla skall känna mig från den minste bland

## Christian Mólks Bibelkommentarer

dem till den störste, säger HERREN. Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.” (Jer 31:33–34).

- i. Detta nya förbund bygger på att Gud förlåter våra synder, lägger sitt ord i våra hjärtan och öppnar upp för en nära relation mellan Gud och människa.
- ii. Denna första nattvard blir starten på detta nya förbund och de som tar del i nattvarden får också del i förbundet.

### 3. *Jag skall inte dricka av det som vinstocken ger, förrän den dag då jag dricker det nytt i Guds rike.*

- a. Första gången Jesus kom till jorden planterade han Guds rike och offrade sig för mänskligheten. Andra gången Jesus kommer till jorden kommer han att etablera Guds rike fullt ut och regera som konung (Upp 20:4-6).

### **(14:27-31) – Jesus förutsäger Petrus förnekelse**

<sup>27</sup> Jesus sade till dem: ”Ni skall alla komma på fall. Det står skrivet: Jag skall slå herden, och fåren skall skingras. <sup>28</sup> Men när jag har uppstått, skall jag gå före er till Galileen.” <sup>29</sup> Då sade Petrus till honom: ”Även om alla andra överger dig, skall jag inte göra det.” <sup>30</sup> Jesus svarade: ”Amen säger jag dig: Just denna natt, innan tuppen har galt två gånger, skall du tre gånger förneka mig.” <sup>31</sup> Men Petrus försäkrade ännu ivrigare: ”Om jag än måste dö med dig skall jag aldrig förneka dig.” Så sade även alla andra.

#### 1. *Jesus sade till dem: ”Ni skall alla komma på fall. Det står skrivet: Jag skall slå herden, och fåren skall skingras. Men när jag har uppstått, skall jag gå före er till Galileen.”*

- a. Det var viktigt för Jesus att visa för sina lärjungar att allt det som hände redan var förutsagt i Skrifterna, vilket betydde att Gud hade kontroll.
- b. Det var viktigt för Markus att visa för sina läsare att allt det som hände var förutsagt i Skrifterna, vilket betyder att Jesus verkligen är den Messias som Gamla Testamentet profeterade om.
- c. Jesus citerar Sak 13:7 och förbereder sina lärjungar på att de kommer att överge honom. Men även om lärjungarna övergav Jesus så övergav inte Jesus lärjungarna.

#### 2. *Då sade Petrus till honom: ”Även om alla andra överger dig, skall jag inte göra det.” Jesus svarade: ”Amen säger jag dig: Just denna natt, innan tuppen har galt två gånger, skall du tre gånger förneka mig.”*



## Christian Mólks Bibelkommentarer

- a.** Getsemane betyder "oljepress" och var en trädgård vid foten av Oljeberget dit Jesus ofta brukade gå tillsammans med sina lärjungar (John 18:1-2).

  - i.** Det är nog ingen slump att Jesus just på denna plats upplevde en enorm "press".
  - ii.** Än idag finns det på denna plats olivträd som sägs vara över 2000 år gamla.
  
- 2. Han greps av ängslan och ångest och sade till dem: "Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka."**

  - a.** Precis som att det i Getsemane trädgård fanns olivpressar som krossade oliver, så vilade det ett sådant tryck på Jesus att det höll på att krossa honom.

    - i.** Den press som Jesus upplevde i Getsemane berodde inte bara på att han visste att han snart skulle dö utan också på att han visste att han snart skulle bära hela mänsklighetens synd på sina axlar.
  
- 3. "Abba, Fader! Allt är möjligt för dig. Tag denna kalk ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill."**

  - a.** "Abba" är ett arameiskt ord som betyder "pappa" och används normalt sett av barn när de tilltalar sin pappa.
  - b.** "Kalken" symboliserar det som Jesus måste gå igenom; korset.
  - c.** Fastän Jesus är Gud så delade han till fullo våra mänskliga villkor när han blev en människa (Fil 2:6-8) och var därför beroende av att Gud Fadern gav honom allt han behövde (John 5:30). När Jesus hängde på korset så var han ensam utan Fadern, något som djupt bekymrade Jesus (Mark 15:34).
  - d.** Jesus föregår här med gott exempel när han väljer att göra Faderns vilja istället för sin egen, trots att det innebär ett ofantligt lidande (John 6:38).
  - e.** Hade det funnits något annan väg för en människa att komma till Gud än via Jesus död på korset, så hade den möjligheten nu erbjudits Jesus (John 14:6).



**4. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sade han till Petrus: "Simon, sover du? Kunde du inte hålla dig vaken en kort stund? Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt."**

- a. Jesus är helt ensam i sin svåra stund, inte ens hans närmaste lärjungar stöttar honom.
- b. Jesus kallar Petrus för hans gamla namn "Simon" och antyder med det att han är långt från den "klippa" som han är tänkt att vara (Matt 16:18).
- c. Om man vill undvika frestelse så är lösningen enligt Jesus att "vaka och be". Den som ofta vakar och ber hamnar mindre sällan i frestelser än den som aldrig vakar och ber.

### **(14:43-52) – Jesus fängslas**

<sup>43</sup> Och se, medan Jesus ännu talade kom Judas, en av de tolv, och efter honom en folkhop med svärd och påkar. De kom från översteprästerna och de skriftlärda och de äldste. <sup>44</sup> Förrädaren hade avtalat med dem om ett tecken och sagt: "Den som jag kysser den är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning!" <sup>45</sup> När Judas kom, gick han genast fram till Jesus och sade: "Rabbi", och kysste honom. <sup>46</sup> Och de grep Jesus och fängslade honom. <sup>47</sup> Men en av dem som stod bredvid drog sitt svärd och högg till översteprästens tjänare och högg så av honom örat. <sup>48</sup> Och Jesus sade till dem: "Som mot en förbrytare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. <sup>49</sup> Fastän jag varje dag har varit hos er i templet och undervisat, har ni inte gripit mig. Men Skrifterna skulle uppfyllas." <sup>50</sup> Då övergav alla honom och flydde. <sup>51</sup> Och en ung man, klädd i en lanneskjorta på bara kroppen, följde efter Jesus. Honom grep de tag i. <sup>52</sup> Men han lämnade lanneskjortan kvar och flydde undan naken.

**1. Förrädaren hade avtalat med dem om ett tecken och sagt: "Den som jag kysser den är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning!"**

- a. De som grep Jesus var både romerska soldater (Joh 18:12) och judiska tempelvakter (Luk 22:52).
- b. Att hälsa någon med en kyss var en vanlig hälsning som visade både respekt och tillgivenhet (Rom 16:16).
- c. Eftersom Judas måste peka ut Jesus med en kyss så måste Jesus onekligen ha sett tillräckligt normal ut för att han inte skulle kunna urskiljas bland övriga lärjungar. Av detta kan vi lära oss att Jesus utseende var typiskt judiskt och att han inte hade några extravaganta kläder på sig.
- d. Eftersom Judas vet om att Jesus vid ett tidigare tillfälle på ett mirakulöst sätt lyckats undkomma en arg folkhop så försäkrar han sig nu om att de ska föra bort honom "under säker bevakning".

### **2. Men en av dem som stod bredvid drog sitt svärd och högg till översteprästens tjänare och högg så av honom örat.**

- a.** Enligt Johannes så var det Petrus som högg av örat på tjänaren Malkus (John 18:10) och enligt Lukas så helade Jesus Malkus (Luk 22:51).
  - i.** I och med att många tror att Markus skrev sitt evangelium med hjälp av Petrus så är det märkligt att han inte namnger Petrus. Kanske var det så att Petrus skämdes över detta?
- b.** När den kristne använder "Världens svärd" och går ut på korståg för att försvara den kristna tron så kommer det bara att resultera i att folk inte lyssnar eftersom vi hugger av deras öron. Använder kristna istället "Andens svärd", Guds Ord, (Ef 6:17) för att predika de goda nyheterna om Jesus, så kommer det resultera i att folk lyssnar eftersom det hugger till i deras hjärtan (Apg 2:37).

### **3. Då övergav alla honom och flydde. Och en ung man, klädd i en llneskjorta på bara kroppen, följde efter Jesus. Honom grep de tag i. Men han lämnade llneskjortan kvar och flydde undan naken.**

- a.** Petrus och alla de andra lärjungarna har bara för en liten stund sen försäkrat Jesus om att de inte skulle överge Jesus och hellre dö än förneka honom (Mark 14:27-31), men nu flyr de så fort Jesus blir gripen.
- b.** Enligt traditionen så var denne unge man författaren Markus själv. Eftersom lärjungarna ofta brukade träffas hemma hos Markus (Apg 12:12) så är det mycket möjligt att det var där de firade påskmåltiden tidigare under kvällen och att det därför var dit som Judas och vakterna först sökte efter Jesus men att när de upptäckte att Jesus inte längre var där gick till det andra stället som Jesus brukade uppehålla sig på (Luk 22:39). Kanske hade Markus gått och lagt sig iförd sin llneskjorta, blivit väckt av Judas och vakterna och i all hast rusat iväg till Oljeberget för att varna Jesus för att Judas var på väg att förråda Jesus.

## **(14:53-65) – Jesus inför Stora rådet**

<sup>53</sup> De förde Jesus till översteprästen, och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärdar. <sup>54</sup> Petrus följde Jesus på avstånd ända in på översteprästens gård. Där satt han bland rättstjänarna och värmdde sig vid elden. <sup>55</sup> Översteprästerna och hela Stora rådet försökte finna något vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men de fann inget. <sup>56</sup> Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens. <sup>57</sup> Då steg några fram och avlade detta falska vittnesmål mot honom: <sup>58</sup> "Vi har hört att han har sagt: Jag skall bryta ner

## Christian Mólks Bibelkommentarer

*detta tempel som är byggt med händer, och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort med händer.”<sup>59</sup> Men inte heller i detta fall stämde deras vittnesmål överens.<sup>60</sup> Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: ”Svarar du inte på vad dessa vittnar mot dig?”<sup>61</sup> Men Jesus teg och svarade inte. Översteprästen frågade honom vidare: ”Är du Messias, den Välsignades son?”<sup>62</sup> Jesus svarade: ”Jag Är. Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.”<sup>63</sup> Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: ”Behöver vi några fler vittnen?”<sup>64</sup> Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?” Alla fann de honom skyldig till döden.<sup>65</sup> Några började spotta på honom, band för hans ögon och slog honom med knytnävarna och sade: ”Profetera!” Och rättstjänarna tog emot honom med hugg och slag.*

**1. De förde Jesus till översteprästen, och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda.**

- a. Jesus blev förhörd tre gånger av de religiösa domstolarna och tre gånger av de politiska domstolarna. Judarna hade inte rätt att verkställa dödsstraffet och var därför tvungna att få med romarna på samma linje (John 18:31).

**2. Översteprästerna och hela Stora rådet försökte finna något vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men de fann inget. Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens.**

- a. Det judiska ledarskapet hade sedan länge bestämt sig för att röja Jesus ur vägen (Mark 3:6) och har otaliga gånger försökt och misslyckats med att snärja Jesus för att ha någon giltig anledning att döma honom till döden (Mark 8:11, Mark 10:2, Mark 12:13).
- b. Stora rådet, även kallat Sanhedrin, bestod av 71 medlemmar skriftlärda, äldste osv.
- c. För att döma någon till döden enligt Mose lag så behöver Stora rådet ha minst två samstämmiga vittnesbörd, men onekligen hade de svårt att få historierna att gå ihop (5 Mose 17:6).

**3. Då steg några fram och avlade detta falska vittnesmål mot honom: ”Vi har hört att han har sagt: Jag skall bryta ner detta tempel som är byggt med händer, och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort med händer.”**

- a. Jesus har visserligen sagt att templet ska brytas ner och att han ska bygga upp det på tre dagar, men det var hans egen kropp han syftade på när han sa ”tempel” (John 2:19–22).

- i.* Jesus anklagare lägger falskeligen till orden "som är byggt med händer" för att få det att se ut som att Jesus är en terrorist som har planer på att förstöra judarnas Tempel.

#### **4. Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: "Svarar du inte på vad dessa vittnar mot dig?" Men Jesus teg och svarade inte.**

- a.* Jesus kunde ha försvarat sig själv genom att antingen svara sina belackare (Luk 20:26), genom att kalla ner änglar till sitt försvar (Matt 26:53) eller genom att visa sig själv i sin strålande härlighet (Mark 9:2), men han vet att det judiska ledarskapet redan har bestämt sig för att döda honom (Mark 3:6) och han vet också att hans uppdrag är att dö för mänskligheten (Joh 15:13). Skulle Jesus därför börja argumentera emot skulle ledarskapet inte kunna döda honom och därmed skulle han riskera sitt uppdrag.
- b.* Jesus är tyst och uppfyller på så sätt Jesajas gamla profetia: "*Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.*" (Jes 53:7).
- c.* Petrus undervisar, med denna händelse i minne, om att kristna inte ska ge igen vid sådana här tillfällen utan istället "överlämna sin sak åt honom som dömer rättvist". (1 Pet 2:23).

#### **5. Översteprästen frågade honom vidare: "Är du Messias, den Välsignades son?" Jesus svarade: "Jag Är. Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln."**

- a.* **Messias** är hebreiska och betyder "den smorde"
  - i.* På Gamla Testamentets tid var det vanligt att Guds representanter blev smorda med olja för att symbolisera att de var utvalda av Gud och helgade för ett specifikt uppdrag.
    1. David blev smord till kung (1 Sam 16:1-13).
    2. Aron blev smord till präst (3 Mose 8:12).
    3. Elisa blev smord till profet (1 Kung 19:16).

- ii.* I egenskap av att vara Messias är Jesus alla dessa tre:
  - 1.** Jesus är kung (Matt 27:11).
  - 2.** Jesus är präst (Heb 6:20).
  - 3.** Jesus är profet (Joh 12:49).
- iii.* Sakarja profeterade om en "telning" som skulle vara kung och präst samtidigt och som skulle bygga upp Herrens tempel (Sak 6:12–13).
- iv.* Det judiska folket väntade på att Messias skulle komma och med våld köra ut romarna och etablera Israel som en mäktig nation igen.
- v.* Jesus är Messias som har etablerat Guds rike, men inte som en världslig nation, utan som en andlig nation.

**b.** Jesus svar "**Jag är**" betyder antingen att Jesus helt enkelt svarade jakande på översteprästens fråga eller att han samtidigt som han öppet deklarerade att han är Messias också använder Guds namn "**Jag Är**" (2 Mose 3:14) för att avslöja sin rätta identitet.

*i.* Av översteprästens reaktion att döma så verkar det onekligen som att han inte bara svarade jakande. Hade Jesus bara velat svara ja på frågan hade han ju kunnat svara "ja".

*ii.* Jesus har enligt Johannes även uttalat Guds namn "**Jag Är**" bl. a. vid sitt gripande (John 18:6).

**c.** Att Människosonen skulle sitta på maktens högra sida (Ps 110:1) och komma bland himlens moln (Dan 7:13–14) visar att trots att det är Jesus som står anklagad så är det egentligen han som har makten och så småningom kommer han att döma de som nu dömer honom.

*i.* Stefanus fick strax före sin död se Jesus på Guds högra sida i himlen (Apg 7:54–56).

**6. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: "Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?" Alla fann de honom skyldig till döden.**

**a.** Översteprästens reaktion när han anklagar Jesus för hädelse kan bero på två saker (eller båda samtidigt):

- i.* Antingen anser översteprästen att Jesus har smädat Guds namn "Jag Är" och därför enligt Mose lag ska dömas till döden (3 Mose 24:16).
    - 1.** Detta skulle mycket riktigt vara en hädelse såvida inte påståendet är sant; att Jesus faktiskt är "Jag Är" (John 8:24, John 8:58).
  - ii.* Eller så anser översteprästen att Jesus har tagit den roll som bara Gud har när han hävdar att han kommer att sitta på maktens högra sida och därmed hädar (Mark 2:7).
- b.* Jesus identifierar sig själv med Gud både genom att använda sig av Guds namn och genom att använda den roll som bara Gud har.

### **(14:66-72) – Petrus förnekar Jesus**

<sup>66</sup> Medan Petrus befann sig nere på gården, kom en av översteprästens tjänsteflickor dit. <sup>67</sup> När hon fick se Petrus där han satt och värmdes sig, såg hon på honom och sade: "Du var också med den där Jesus från Nasaret." <sup>68</sup> Men han nekade: "Jag vet inte vad du talar om och begriper det inte." Sedan gick han ut på den yttre gården. Då gol tuppen. <sup>69</sup> Tjänsteflickan såg honom, och hon sade också till dem som stod i närheten: "Han är en av dem." <sup>70</sup> Men Petrus nekade igen. Efter en kort stund sade också de som stod där till Petrus: "Visst är du en av dem. Du är ju galilé." <sup>71</sup> Men han förbannade och svor: "Jag känner inte den där mannen som ni talar om." <sup>72</sup> Strax gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg det som Jesus hade sagt till honom: "Innan tuppen hinner gala två gånger, skall du tre gånger förneka mig." Och han brast i gråt.

**7. Efter en kort stund sade också de som stod där till Petrus: "Visst är du en av dem. Du är ju galilé." Men han förbannade och svor: "Jag känner inte den där mannen som ni talar om."**

- a.* Det var modigt av Petrus att följa Jesus på håll men samtidigt så brukar det aldrig vara någon lyckad idé att följa Jesus på avstånd eftersom man då lätt faller när svårigheter kommer.
- b.* Petrus svär att han inte känner Jesus och försöker därmed övertyga sina anklagare att Gud kommer att straffa honom om han inte talar sanning.
- c.* Petrus har förmodligen intalat sig själv att det är okej att ljuga och förneka, eftersom han spionerar. Men ändamålet helgar inte medlen, något han snart kommer bli varse.

**8. Strax gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg det som Jesus hade sagt till honom: "Innan tuppen hinner gala två gånger, skall du tre gånger förneka mig." Och han brast i gråt.**

## Christian Mólks Bibelkommentarer

- a.** Precis som Judas så förnekade Petrus Jesus men skillnaden mellan de två apostlarna var att Petrus gav sitt liv till Jesus och blev upprättad (Joh 21:15-19) medan Judas tog sitt liv (Matt 27:3-10, Apg 1:18).
  - i.** Att både Petrus och Judas föll innebär att alla människor kan falla och att det då gäller att omvända sig och ta emot Jesus förlåtelse och upprättelse.

*Copyright 2011-2013 Christian Mólk - All Rights Reserved.*

*All Bibeltext kommer från [Svenska Folkbibeln](#) om inte annat anges.*