

1 Tessalonikerbrevet 4

(4:1-12) – Ett liv i helgelse

¹ För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta. ² Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. ³ Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, ⁴ och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. ⁵ Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, ⁶ så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. ⁷ Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. ⁸ Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande. ⁹ Vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. ¹⁰ Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er, bröder, att överflöda ännu mer i den ¹¹ och sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. ¹² Lev på det sättet, så väcker ni respekt hos de utomstående och lider inte brist på något.

1. För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever.

- a. Paulus var inte missnöjd med tessalonikerna, tvärtom, han var mycket glad över dem. Men hur starka tessalonikerna än var i sin tro, så kunde de ändå bli ännu bättre.
 - i. Av detta kan vi lära oss att vi alltid ska sträva efter att komma närmare Gud. Den kristne bör aldrig stanna upp och nöja sig utan alltid röra sig framåt. Har man stått still för länge är det risk att man somnar och blir apatisk.
- b. Att "behaga Gud" borde vara varje kristens längtan, här skriver Paulus instruktioner för hur man lyckas med detta.
- c. Paulus hänvisar till vad han tidigare har sagt muntligt till dem när han startade församlingen i Tessalonika.

2. Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt.

- a. Att "helgas" innebär dels att *skilja* sig från världens och syndens begär och istället hålla sig till Gud, men det betyder också att man *utvecklas* och kommer närmare och närmare Gud. Ju längre bort från världens synd man är och ju närmare Gud man kommer, desto heligare blir ens liv.

Christian Mólks Bibelkommentarer

- a.** Om tessalonikerna mot all förmodan inte skulle lyssna på Paulus uppmaningar så upplyser han dem om att även Gud är angelägen om att den kristne avhåller sig från otukt.
 - i.** Paulus skriver inte på vilket sätt eller när Gud straffar, men betonar *att* Gud straffar och ger därmed tessalonikerna en väldigt bra anledning till att hålla sig borta från otukt.
 - ii.** För den som känner sig oroad över Guds straff finns alltid möjligheten att omvända sig från sin synd och be Gud om förlåtelse (Matt 6:9–15).

5. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse.

- a.** Själva grundorsaken till att vi är kristna är för att Gud först "kallade" på oss att lämna världens synd och syftet med det kristna livet är att vi ska leva ett helgat liv för Gud. Men om den kristne lever i otukt lever han inte ett helgat liv och går därför miste om själva syftet med att Gud först kallade och får därmed svårt att utvecklas i sin tro och komma närmare Gud.

6. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande.

- a.** Paulus betonar att det han skriver inte bara är hans egna ord, utan även Guds ord.
- b.** Att ständigt utvecklas i sin tro, helgas och att komma närmare Gud är nära förknippat med att Gud ger av sin helige Ande till den kristne. Den som har svårt att undvika otukt bör således be Gud om att få ta emot mer av Guds Ande (Luk 11:13).

7. Vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien.

- a.** "Broderskärlek" på grekiska är "filadelfia" och står för den kärlek som de kristna har sinsemellan. Onekligen kände sig Paulus inte lika angelägen om att instruera tessalonikerna i detta ämne som han tidigare gjorde med "helighet", eftersom det var vida känt att tessalonikerna visade stor kärlek till alla bröderna i Makedonien.
 - i.** Det verkar också som att det inte är Paulus som tidigare har undervisat tessalonikerna om "broderskärlek" utan att det är något som Gud själv har lärt tessalonikerna.

8. Men vi uppmanar er, bröder, att överflöda ännu mer i den och sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Lev på det sättet, så väcker ni respekt hos de utomstående och lider inte brist på något.

- a. Även om tessalonikerna var utomordentligt goda förebilder i "broderskärlek" så uppmanar Paulus dem ändå till att "överflöda ännu mer i den" vilket återigen visar oss hur viktigt det är för den kristne att inte stå still i sin helgelse utan ständigt röra sig närmare Gud.
- b. Eftersom tessalonikerna levde med en förväntan om att Jesus väldigt snart skulle komma tillbaka så fanns det en uppenbar risk att de skulle släppa sina jobb och bara gå och vänta. Paulus anser att detta ser dåligt ut i de utomståendes ögon och vill istället att tessalonikerna ska sköta sitt arbete. Om tessalonikerna inte hade arbetat skulle de snabbt bli beroende av att folk utanför församlingen försörjde dem och det skulle ge ett väldigt dåligt intryck enligt Paulus.

(4:13–18) – Herrens ankomst

¹³ Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. ¹⁴ Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. ¹⁵ Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. ¹⁶ Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. ¹⁷ Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. ¹⁸ Trösta därför varandra med dessa ord.

1. Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp.

- a. Paulus hade bara hunnit vistas hos tessalonikerna en kort tid innan han var tvungen att fly i all hast. Paulus har hunnit påbörja undervisningen om Jesu snara återkomst men verkar inte ha haft möjlighet att avsluta och berätta hur det går för de kristna som dör innan Jesus kommer tillbaka. Eftersom Jesus ännu inte kommit tillbaka är tessalonikerna därför oroliga att de kristna som hade dött hade gått miste om allt.
- b. När en troende människa dör så kommer dess ande till Gud medan kroppen "sover" i väntan på kroppens uppståndelse (1 Kor 15:50-55, 2 Kor 5:8).
 - i. När Lazarus dog så kallar Jesus det för att han "sover" (Joh 11:11-14).
 - ii. De tidiga kristna kallade sina begravningsplatser för "sovplatser" (det engelska ordet "cemetery" kommer från det grekiska ordet för "sovplats").

Christian Mólks Bibelkommentarer

- c. En kristen får givetvis sörja över de som har dött men kan samtidigt vara trygg i att den döde är hos Gud och kommer att återuppstå så småningom; hoppet är inte ute.
 - i. Paulus uttrycker flera gånger att han egentligen hellre vill dö så att han får komma till Gud, men att han samtidigt vill stanna kvar på jorden för att fler ska kunna bli kristna (2 Kor 5:8, Fil 1:23).

2. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom.

- a. Det faktum att vi kristna ska uppstå är lika säkert som att Jesus har dött och uppstått. Så den som tror på Jesus kan alltså vara helt säker på att få uppstå så småningom.

3. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade.

- a. När Jesus kommer tillbaka kommer han att föra med sig alla kristna som har dött och låta de uppstå med en ny himmelsk kropp (1 Kor 15:35-53).
- b. Paulus säger att han har fått detta budskap från Jesus, men han citerar inget känt avsnitt i Nya Testamentet så det är alltså mycket möjligt att Jesus sa detta till Paulus personligen (Joh 21:25, Gal 1:11–12).
- c. Paulus och tessalonikerna trodde att Jesus skulle komma tillbaka under deras livstid (1 Kor 7:29). Det är bra att hela tiden leva som att Jesus kan komma tillbaka vilken sekund som helst eftersom man då alltid strävar efter att leva ett helgat liv.

4. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen.

- a. Jesus kommer att komma tillbaka på samma sätt som han lämnade (Apg 1:11).
 - i. Jesus kommer att komma tillbaka till Olivberget i Jerusalem (Sak 14:1-4, Apg 1:11–12).
 - ii. Jesus kommer omgivas av moln vid sin återkomst (Luk 21:27).
 - iii. Alla kommer att kunna se Jesus återkomst (Luk 17:24).

Christian Mólks Bibelkommentarer

iv. En Guds basun kommer att ljuda vid Jesus återkomst (1 Tess 4:16).

b. Den ende i Bibeln som beskrivs som en ärkeängel är Mikael (Jud 1:9).

5. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

a. Efter att Jesus har kommit tillbaka till jorden och de döda har uppstått så kommer övriga kristna att tas med upp till himlen av Jesus.

b. Paulus skrev upprepade gånger att han längtade efter att få vara med Herren (Fil 1:23, Kol 3:4, 2 Kor 5:8).

6. Trösta därför varandra med dessa ord.

a. Förmodligen var tessalonikerna oroliga för de kristna som hade dött innan Jesus hade kommit tillbaka och var rädda för att de hade missat allt när de dog. Men Paulus uppmuntrar tessalonikerna med att både de döda och de levande kommer att komma till himlen och uppmanar dem till att trösta varandra med detta.

Copyright 2011-2013 Christian Mólk - All Rights Reserved.

All Bibeltext kommer från [Svenska Folkbibeln](#) om inte annat anges.